

Als 'maatschappelijk onnuttig' ging Erwin Leenheer bij de sociale dienst de boeken in. En dat terwijl hij toch al klap na klap te verwerken had gekregen. Hij lijdt al zijn hele leven aan dystonie, een stoornis in de spierspanning. In 2006 moest een deel van zijn linkerarm worden geamputeerd nadat hij die had opengehaald aan een printplaat. Zijn succesvolle automatiseringsbedrijf in Swalmen ging failliet door de concurrentie van grootwinkelbedrijven en zijn huwelijk liep op de klippen. Anders gezegd: hoeveel kan een mens verdragen?

Veel blijktbaar, want Erwin Leenheer zat niet bij de pakken neer. Na zijn verhuizing naar Roermond, nu zo'n zes jaar geleden, meldde hij zich aan de politieke zijlijn. Eerst bij de SP, maar dat voelde niet echt lekker, later bij GroenLinks. Dankzij de ongekende groeispurt van GroenLinks belandde Leenheer (54) vorig jaar in de gemeenteraad waar hij sindsdien een opvallende verschijning is in zijn rolstoel en begeleid door zijn hond Maddy. Als succesvol ondernemer zat hij opvallend genoeg al aan de linkerkant van het politieke spectrum. Veel geld verdienen, daar is niks mis mee, maar ben dan ook sociaal en laat je personeel delen in de commerciële voorspoed. En een dikke wagen? Ach, in een gewone kom je ook van a naar b. 'Bovendien koester ik mijn hele leven al een sterke aversie tegen onrecht', zegt Erwin Leenheer. Dat bewees hij als vicevoorzitter van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG). Een medebestuurder deed dingen die het daglicht niet konden verdragen en Leenheer trad naar buiten als klokkenluider. 'Als het moet dan ben ik een pitbull die bijt en niet meer loslaat.'



Erwin Leenheer zoals velen hem kennen op de Donderberg, met zijn trouwe metgezel Maddy (Foto Peter Hamans)

Opvallende verschijning

Ondanks zijn handicaps sluit hij zich niet op in zijn flatwoning op de Donderberg. Het liefst is hij buiten op straat, samen met zijn trouwe metgezel Maddy. Want in de wijken, daar gebeurt het. In de afgelopen twee jaar legde hij in zijn rolstoel zo'n tienduizend kilometer af. 'Tja, de mensen kennen mij, ik ben dan ook een opvallende verschijning', zegt hij met gevoel voor understatement. 'Nu ik in de politiek zit, word ik ook veel meer aangesproken.' Zoals door de vrouw wier zoon aan epilepsie lijdt. De jongen is hoteldebotel van grote vrachtwagens en had de

dag van zijn leven in Brabant waar een truckrun werd gehouden. Waarom kan dat niet in Roermond, vroeg de vrouw aan Erwin. Die vraag was niet aan dovemansoren gericht want Leenheer is inmiddels al ver gevorderd met de organisatie van een truckrun. Ook hielp hij mee met de oprichting van een speltak voor verstandelijk gehandicapten bij scouting Kitskensberg. De vereniging beloonde Leenheer met het erelidmaatschap en benoemde Maddy tot mascotte van de club. 'Dat zijn allemaal leuke dingen die het resultaat zijn van jezelf laten zien in de wijk', redeneert Erwin Leenheer.

Hij is een van de nieuwe raadsleden van GroenLinks die werden klaargestoomd in het politieke klasje van de partij. Leenheer kwam in de gemeenteraad omdat Marianne Smitsmans na de coalitieonderhandelingen weer wethouder werd. Hij heeft in het afgelopen jaar zijn beeld van de Roermondse gemeenteraad in positieve zin moeten bijstellen. Tijdens zijn kortstondige verblijf bij de Socialistische Partij werd hem te verstaan gegeven dat niets deugde van die politiek. 'Dat was ten tijde van het proces tegen Van Rey. Je werd bij de SP opgehitst met een vijanddenken. Maar ik heb gemerkt dat dat niet waar is. Ik

vind de verhoudingen in de raad eigenlijk best goed. Lieke van Hal van de LVR beschouw ik als een groot politiek talent. En haar partijgenoot Dirk Franssen beschikt over een ongelooflijke dossierkennis. Neem Vincent Zwijnenberg, een heel kundig politicus. Kortom, niets is wat het lijkt', benadrukt Erwin Leenheer.

Sociale dierenarts

In de afgelopen maanden heeft hij al diverse malen van zich doen spreken. Hij diende met succes een motie in om de Roermondse kermis deels prikkelarm te laten verlopen om ook de gehandicapte medemens zijn plezier te gunnen. Ook vroeg hij nadrukkelijk aandacht voor de schadelijke gevolgen van illegaal vuurwerk waar Roermond elk jaar opnieuw weer onder gebukt gaat. Binnenkort komen hij en zijn partij met een voorstel om in Roermond een 'sociale' dierenarts actief te laten worden zodat ook burgers met een krappe beurs hun huisdier kunnen laten verzorgen. 'Ik hoor links en rechts verhalen van mensen die niet naar de dierenarts kunnen omdat hun budget niet toereikend is. Dat kan natuurlijk niet, hier moet iets aan worden gedaan, desnoods geholpen met een stukje subsidie. Op deze manier vergroten we ook het dierenwelzijn in Roermond', zegt Erwin Leenheer.

GroenLinks mag dan wel zijn partij zijn maar eerlijk is eerlijk, bij hem slaan de wijzers meer uit naar links dan naar groen, en hij wijst veelbetekenend naar zijn oude dieselbus uit 1999 die hij niet zou willen missen. Hij heeft zijn uitkering stopgezet en komt rond van de vergoeding die hij krijgt als raadslid - al is dat geen doel op zich. Erwin Leenheer studeert momenteel sociaal recht. Want hij wil weer op eigen benen staan.