

Gerard Nizet werkt momenteel aan een levensgroot schilderij dat de Roermondse gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders moet uitbeelden. Het wordt een cartooneske aangelegenheid dus veel hoop dat het in de raadzaal naast het foielelijke (dixit Nizet) portret van koning Willem-Alexander komt te hangen, heeft de voorman van de SP niet.

Hij kwam op het idee na de recente trammelant in de gemeenteraad toen partijen elkaar de gordijnen injoegen. De portretten van raads- en collegeleden voegt hij straks samen tot een kunstwerk. 'Nee, de insteek is niet negatief. Ik teken graag en krijg tijdens vergaderingen natuurlijk alle tijd om mensen eens goed te observeren...', legt de Roermondenaar uit. Sinds vorig jaar is Gerard Nizet het boegbeeld van de Socialistische Partij in Roermond. Eigenlijk tegen wil en dank want hij prefereert het niet om vol in de schijnwerper van de belangstelling te staan. Anderzijds beseft Nizet ook dat iemand de klus moet klaren. En de achterbannen van de politieke partijen, óók in Roermond, lopen nu eenmaal niet over van kwaliteit en enthousiasme als het gaat om het bemannen van raadszetels.

Eén dag bedenktijd

De comeback van de Socialistische Partij in Roermond was niet zoals toenmalig boegbeeld Felix van Ballegooij die zich had voorgesteld. Analooq aan wat ooit de geschiedenis inging als het 'Wonder van Oss' — de SP kwam daar vanuit het niets met drie zetels in de gemeenteraad — zou ook het Roermondse mirakel zich moeten voltrekken. Het liep vorig jaar maart



Gerard Nizet: 'Van Rey noemt ons de Christenunie, haha!' (foto Peter Hamans)

anders. Slechts één zetel kreeg de SP en tot overmaat van ramp vertrok Van Ballegooij in juni ook nog naar Sittard-Geleen om daar wethouder te worden. Kortom, een valse start voor de socialisten.

Nizet kwam in beeld toen de nummer 2 op de lijst bedankte voor de eer. Van Ballegooij kreeg één dag bedenktijd voor de vacante post in Sittard-Geleen en Gerard Nizet moest binnen 24 uur besluiten of hij in Roermond de teugels in handen wilde nemen. Dat wilde hij wel in de wetenschap dat een raadslidmaatschap voor de SP een oefening in

het grote geduld zou worden. Immers, met één zetel valt er niet zoveel bij te schrijven op je politieke cv. Daarom ook luidt Nizets credo 'stabiliseren en de rust bewaren'. Want bij de SP is altijd wel wat loos, weet ook de 68-jarige Roermondenaar. 'Dat is niet iets typisch Roermonds maar speelt in alle afdelingen', zegt hij. 'Als je veel werk moet verzetten met een kleine groep mensen dan krijg je concurrentie en is er te weinig zelfreflectie. Allemaal niet erg, dat hoort bij politiek bedrijven.' Gerard Nizet beschouwt zichzelf als een tussenpaus die als een kloek waakt over haar achterban die hij gestaag wil

uitbouwen. Hij is geen raadslid die er met gestrekt been ingaat. 'Jos van Rey noemt ons de Christenunie, haha!'

Niet naar huis sturen

De Socialistische Partij maakt in Roermond deel uit van de veertien leden tellende oppositie. Toch onderschrijft Nizet het coalitieakkoord van D66, Democraten Swalmen, CDA en GroenLinks. 'De uitgangspunten van dat akkoord vind ik prima. Daarnaast ben ik trots dat GroenLinks in het college is vertegenwoordigd en gelukkig met het feit dat de partij ook deels onze ideeën in praktijk brengt, ondanks de rechtse

flarden die er bij GroenLinks af en toe doorheen schieten', aldus Nizet. Maar waarom zit de SP dan in de oppositiebankjes als ze zo gecharmeerd is van de overkant? 'Oppositie voeren betekent voor de Socialistische Partij niet per definitie dat we het college van B en W naar huis willen sturen. We gaan er niet tegenaan zoals de LVR die elke gelegenheid aangrijpt om haar grote onvrede te ventileren en die de coalitie pootje wil lichten. Nee, wat wij doen is het controleren van het beleid en dat naar onze inzichten proberen bij te sturen', verduidelijkt Gerard Nizet. 'Dit college heeft aangekondigd dat het de komende jaren de klus wil afmaken. Nou, laat ze dat maar eens proberen. Ik ben benieuwd.'

Vinger op zere plek

Sinds een paar jaar is Gerard Nizet terug in zijn geboorteplaats. Hij werkte 38 jaar als docent in het middelbaar onderwijs, onder meer in Oss, bakermat van de SP. In zijn toenmalige woonplaats Heesch was Nizet voorzitter van de Partij van de Arbeid maar hij ging in zijn vrije tijd wél met de Tribune van de SP langs de deuren. Vanuit het leslokaal zag hij hoe de jonge Jan Marijnissen bij de fabriekspoor-ten actie voerde en streed voor betere cao's, betaalbare huren en goede gezondheidszorg. 'Ik zag hoe de SP in de dagelijkse praktijk veel verder ging dan andere partijen. Je moet idealen hebben', vertelt hij. De brandstof om die idealen overeind te houden haalt Gerard Nizet uit het contact met mensen in de wijken. Daar ligt de basis, de vertaling van dat werk vindt plaats in de gemeenteraad. Hoe hij over enkele jaren als politicus herinnerd wil worden? 'Als iemand die de vinger op de zere plek legde maar die wond niet openkrabde.'